

## ***Dodenherdenking***

het land komt in de steden en dorpen deze dag,  
op veel plekken en plaatsen bijeen,  
om de doden uit de oorlog, die in herinnering en  
gedachten verblijven, veelal anoniem, te herdenken.  
Zij worden meedragen van: oorlogsmonument,  
naar oorlogsmonument en van erekroon voor  
de gevallen en heldentableau. Naar weer een andere  
herdenkingsplaats.

In de hoofden van de overlevenden is  
een stille tocht, na aanslag of natuurramp alweer  
aanstaande, terwijl de vorige nog niet vergeten of  
verwerkt is, hangt de vlag weer halfstok en  
staan wij vandaag **Stil** bij het verleden van 75 jaar  
geleden.

## Bevrijdingsdag



werk van Leny Bravenboer

Vandaag op de dam worden de bevrijders en helden  
herdacht en geëerd.

De stroom naamloze in de straten en gebouwen van  
de stad, geeft hen namen en landen van waar  
naar hier gekomen toen,  
zeventig jaar geleden,  
op een dag als deze.

5-5-2015  
MM