

## Wandeling langs de Maas



Foto Benne Solinger

aan de oevers van de Maas in Venlo,  
waar wij naast elkaar woonden, trad ieder najaar, 'de Maijum,'  
buiten zijn oevers en liepen onze huizen, kelders vol water en drab,  
stonden straten, pleinen blank,  
Ratten en meeuwen dobberden tussen huisraad.  
Ongedierte, zat vooral in  
kelders en kruipruimtes,  
dat was allemaal zonder veel erg hier,  
maar nu is dat elders wel anders.  
veel mensen zijn verdronken, vermist of omgekomen,  
door vallend puin,  
terwijl schoonmaak- en reddingsploegen voort ijveren.  
groeierende onrust laat mensen stuk- en lamgeslagen door modderen,  
vertederend zingen over Mooder Maas.  
Een vis, die op een verdwaalde plek naar lucht hapt en terug plonst,  
op een plek waar hij nooit eerder was, tovert een glimlach.  
Maar de rivier zal zijn bedding weer terug vinden en  
als vanouds,  
onberekenbaar blijven.

13-07-2021

MM