

## **Duistere gedachten**

de duivel huist in mijn bovenkamer.

Hij heeft zich meester van mijn fantasie gemaakt.  
bloed drupt in mijn koffie en op beslagen ruiten, brandt  
zijn satanisch handschrift, Hij is overal, waar ik ben en was.

Ik moet mijn gedachten verzetten naar voor zijn komst,  
toen deze hel niet bestond en moeder achter het fornuis stond,  
ik deelnam aan een harmonische leven,  
maar nu kloppen duistere schimmen luid tegen mijn luiken,  
waarvan ik buiten zinnen raak.

De duivel voedt mijn zelf meelij:

Ik wist niet van Romantiek, waarin een lief ontstond

Nu wil die niet meer in mijn dromen wonen.

En bid ik:

***laat mij mijn duivels overwinnen en  
me op nieuw geluk bezinnen!***

***Mm 16-10-2020***