



Terugblik

Als ik vanavond dood zou gaan, zou jij dan terugkeren uit
het land van je dromen?

Nu ik terugkijk op mijn leven, Had ik meer dan dit verwacht, toen ik
mijn beleven en gedachten, als de dingen,
die voorbij gingen, wilde bezingen?

Nu staar ik bleek en ontdaan in de onvoltooide spiegel.

Niet opgemaakt, niet gekapt en mijn glimlach heeft
mijn mond, tot grijns vertrokken.

En ik zing van jou ver weg overzee, 'Oh Canada',
land van onvermoede dromen; Land, waar ik zelf
nooit fysiek verbleef, maar over jou droomde.

Verlangens, die niet snel bekoelen,

want ik verblijf:

'High and Lonely'.

3 april 2020

MM

Ik luisterde naar de NieuwZeelandse singer/ songwriter Nadia Reid, haar nummers 'High and lonely', en 'Ó. Canada' maakten qua zang een grote indruk op me tot: bovenstaande gedicht ontstond.

