



Fado-kus

Ik heb vol bewondering haar stem,
mij, de typische Fadofascinatie in dit lied,
doen beleven,
met de statige trots van een dame, gehoord hoe zij op advances,
met voldoende afstand reageert, afwijzend schrijft zij, in het warme zand van
de blozende toenadering, haar koele reactie voor te opdringerige aanhangers, die met een
handkus, een liefdeswind laten ontstaan en de zeilen van geluk doet bollen.
Wie hier instapt,
reist alvast hemels.
Door die heerlijke Fado beleving op het strand van Lisboa,
bij het handkus werpen op muziek.

3-5-2020

MM

*37 jarige Portugese fadozangeres Joana Amendoeira uit Santarem. Haar carrière ging van start toen ze op haar twaalfde de Grande Noite do Fado do Porto won. Daarna was zij de jongste fadozangeres, die ooit op het podium van de grote zaal van het concertgebouw in Amsterdam mocht staan. In 1998 bracht ze haar eerste album uit: Olhos Garotos!

Klik even op: <https://www.youtube.com/watch?v=PpTCSHbXw2A>